

KOTK Slotrit(ten) 12 mei 2013

De voormiddagploeg van TEAM 234 had 'de wind mee'. Joeri fietste zijn 125 km vlotjes aan 27 km/h. Het bleef relatief droog. In de namiddag viel er behoorlijk wat regen en zat voor Geert 'de wind uit het zuidwesten vooral op de kop' maar dat kon de sfeer niet dempen. Ook al zijn de sportieve inspanningen eigenlijk bijkomstig, de rit moet altijd gereden worden ...

Joeri rijdt zijn rit ook ter nagedachtenis van zijn - aan kanker overleden - nonkel Emiel. Nonkel Emiel werd op zaterdag 12 mei 2013 ter aarde gedragen.

Het was verrijkend om tijdens de rit te vernemen hoe sommige teams het deelnemersgeld ingezameld hebben. Sommige teams hadden meerdere ploegen ingeschreven. We hoorden regelmatig sponsorbedragen hoger dan EUR 25.000. Het totale bedrag voor KOTK bedraagt dit jaar ongeveer EUR 2.295.000.

Er was wat nervositeit vóór de start maar de vooropgestelde, gemiddelde snelheden waren - vooral door de prima motorescortes - relatief gemakkelijk haalbaar.

Onze eerste KOTK was een innemende belevenis. We hebben veel mensen van goede wil gezien en een prima organisatie door enthousiaste vrijwilligers. Respect!



Groetjes,
Joeri en Geert.



Het is nog vroeg. De hemel kleurt mooi blauw maar de fietsen hebben nog kou van de frisse ochtendrit achterop de wagen.



De altijd goedgeluimde Joeri verschijnt heel kwik aan de Registratie. Het moet echter gezegd worden dat hij een beetje later de openbare toiletten op de Mechelse Grote Markt toch wel even liet schrikken.





Terwijl Joeri de troepen aanschouwt ...



Stipt om 7u30 zijn ze er mee weg. Frank Deboosere voorspelt nog snel 'een weinig regen' en dat blijkt achteraf nog te kloppen ook.



... heeft hij niet in de gaten dat hij door zijn houding en zijn hippe Eldorado outfit behoorlijk wat respect afdwingt bij zijn medefietsers. Ze zijn gewaarschuwd.



Terwijl Joeri naar zijn eerste bevoorrading in Zelem-Halen fietst, is er tijd om de ogen de kost te geven. Hier en der staan pareltjes van fietsen én rare vogels: (foto boven) een (ondertussen opnieuw hippe) Cannondale R700 met stalen frame (in perfecte staat) en (foto onder) een retro-Flandrien op een (fixie) retro-bike ...



De presentator interviewt Helmut Lotti nog even voor zijn vertrek en tezamen warmen ze 'het peloton van de 27' op. Joeri nestelt zich gewoontegetroou in de staart van het peloton teneinde volop te kunnen genieten van 'de wind in de rug'.





Aan de Zelem Sporthal komt een ontspannen Joeri aan. De rest van de rit verloopt vlotjes, vertelt hij ons nog.



... begint het krachtvoer duidelijk te werken.



Hij komt om 12u30 in Bilzen aan. De langste erehaag in Bilzen (2294 personen) is een mooie afsluiter voor Joeri en tevens het vertrekpunt (CC De Kimpel) van Geert voor de laatste rit van deze editie.



Eindelijk is het zover. Na 'de 30' en 'de 27', rijden 'de 24' als laatste de Grote Markt van Mechelen op maar Geert is nog nergens te bespeuren. Leo Van Der Elst, Eva Daeleman, Annemie Struyf, Frank Deboosere, Jan Hautekiet, Bart Somers ... wél. Ze tonen hun groot hart.



Er zijn bevoorradingen in het Mijstadion van Beringen en op de Terreinen van Sporta Tongerlo. Geert doet zich te goed aan allerlei lekkers en een beetje later ...



Een delegatie van het Eldoradofietsers-KOTK-team trok naar de Grote Markt van Mechelen om deze editie mee af te sluiten.



De meeste van de eerdergenoemde BV's reden ook hun eigen rit(ten) voor KOTK. We vernamen dat Leo Van Der Elst behoorlijk wat kilometers heeft afgemaald in deze editie. We hebben vernomen dat zijn fiets 'nog niet veel kilometers had' vóór hij er aan begonnen is. Respect.

Ondertussen rijdt Geert volledig gedehydrateerd als allerlaatste deelnemer over 'de meet'. Hij wordt respectvol de hand geschud door een zichtbaar ontroerde Frank Deboosere. Het doet wat met een mens.

Het wordt stilaan duidelijk. Naar goede gewoonte heeft Geert tijdens zijn rit in functie van de dames gereden en hen 'uit de wind' gezet.



Hier geniet Geert van een - door zijn ploegmaat aangereikt - welverdiend pintje. Joeri had niet gedacht dat Geert het zou halen. Er zaten immers 30 hoogtemeters in het parcours ©.



Op de Grote Markt van Mechelen zitten de weersomstandigheden niet echt mee voor de slotceremonie maar er zijn overal tevreden gezichten te zien.

Er speelt een band en Axel Peleman brengt zijn sing-along-lied. De 'Sfeer is goed'. Schitterend project. Voor herhaling vatbaar wat ons betreft.

Dank aan de vele vrijwilligers vooral.

Hoogachtend,

Uw correspondenten.